

Kongress med många förhinder

Själv hade jag inga större problem men att så många människor fick så besvärligt att ta sig till (och från) en internationell konferens är en liten skandal. Tycker nog att ett av kraven på val av konferensort som siktar in sig på en internationell publik bör var att man kan ta sig dit och hem enkelt via någon större hub. Dessutom fick vi höra att flygtrafiken varje sommar råkar ut för dessa "weather conditions" d.v.s. åskväder som stör så det var ett välkänt och ofta uppstående problem. Den veckan innan avslutade strejken på Delta airlines hade knappast så mycket med problemen att göra. Nya krav i IFLA:s val av kongressorter förespråkas alltså av mig även om stora sponsorer råkar ha sitt huvudkontor i närheten.

Arbete i sektionen Statistics & Evaluation



Eftersom jag numer är sekreterare i en sektion präglades särskilt de första dagarna av arbetet med detta. På första mötet Officers forum fick vi höra att IFLA:s nya generalsekreterare ämnar skapa en "bibliotekskarta över världen" och för detta särskilt önskade vår sektionens hjälp vilket föranledde ett snabbt inkallat extramöte redan första dagen och ytterligare ett under veckan. Ordinarie sektionmöte och Nordic caucus följde på lördagen.

Söndagen fortsatte med divisionsmöte, utställningsöppnande, workshop om kommunikation inom IFLA och "officers reception" med studiebesök på det vackra, tämligen nyrenoverade Thompson Library på Ohio State University beläget på ett typiskt amerikanskt campus med breda gator och stora parker och grönområden trots att det låg ganska centralt i staden.



Thompson Library
Ohio State University
Trapphall och en av läsesalarna



Måndagen och tisdagen fortsatte med diskussioner om frågor aktualiserade av IFLA Trend report som uppdaterats under året. Olika trender kan urskiljas och lyfts fram i olika delar av världen; i afrikanska och latinamerikansk länder framhävs frågor som rör uppkoppling generellt, i Europa diskuteras e-böcker och e-lån. Andra trender är digitala bibliotek och digitala lär-resurser. Detta belystes med inriktning på frågor om upphovsrätt och yttrandefrihet som också togs upp i andra sessioner.

Speciellt intressant var också session nr. 188 som följde upp vad som händer med anledning av Lyondeklarationen och FN:s utvecklingsmål Agenda 2030 där ju tillgången till information lyfts fram som betydelsefullt för en hållbar utveckling världen över. Vi fick höra vad som sker i olika länder som Kamerun, Norge, Uruguay och Finland och hur man för man till politiker olika bibliotekstypers betydelse för att öka medborgarnas tillgång till information.

Fler arbetsmöten, nu tillsammans med sektionen CPWLD Continuing Professional and Workplace Learning eftersom våra respektive sektioner accepterat Catharina Isbergs (CPWLD) och mitt förslag till samarbete inför WLIC 2017. Vår gemensamma session kommer då att handla om *"The Accidental Assessment Librarian: building data analysis and evaluation skills in academic and public libraries"* och riktar sig till alla typer av bibliotek. Vad göra om man plötsligt blir ansvarig för utvärderingsarbete på sitt bibliotek. Detta hoppas vi kunna belysa från olika aspekter i Wrocław.



CPWLD + SE = sant

På torsdagen hade vår sektion ett välbesökt och uppskattat panelprogram, nr. 214, på temat *Evaluating our worth: how can we quantify the value of libraries and information centres?* Jim Neal från ALA diskuterade framtida förväntningar på universitetsbiblioteken (våldigt likt hur diskussionen hos oss går), Tay Ai Cheng, Singapore Library Ass. berättade hur biblioteken i Singapore arbetat medvetet med att stärka sina positioner i samhället. Jeremy Paley från Gates Foundations Global Libraries projekt talade på temat att mäta "out comes for users" alltså vilken betydelse kan biblioteken spela för människors livsvillkor på långt sikt och går det att mäta? Någon miss någonstans har gjort att våra

paneldeltagares presentationer inte finns uppladdade som brukligt på kongressens webbplats men vi ska försöka åtgärda detta.

Bonus

Som ofta fanns det några privata bonus även med denna arbetsresa: möjligheten att köpa roliga lapptäckstyger och två middagar med far och dotter i min brors gamla utbytesfamilj, båda nu bibliotekarier, den ene i Texas den andra i Seattle.

Tack till Svensk Biblioteksförning och min arbetsgivare Linköpings Universitets Bibliotek som gjorde det möjligt för mig att delta.

