

IFLA World Library and Information Congress 2018 - Kuala Lumpur, Malaysia

Den 22 augusti fick jag åka till Kuala Lumpur med vårt projekt "A Million Stories" tillsammans med mina kollegor som också arbetar med samma projekt.

En fantastisk och lärorik resa som kanske aldrig hade blivit av om jag inte hade fått stipendiet från Svensk Biblioteksörening. Stort tack till föreningen!



Fakta om Kuala Lumpur ..

Kuala Lumpur är utan större konkurrens nummer ett när det gäller städer i Malaysia. För 150 år sedan var Kuala Lumpur inte mer än ett bondesamhälle vid floden som heter Klang. Nu är staden en av det mest moderna metropoler. Staden grundades 1857 och det innebär att den är en av världens yngsta huvudstäder. Turismen är en viktig del i stadens ekonomi.

Jag hamnade i ett område fullt av glassiga shopping, lyxhotell och nära Petronas Towers, en av världens högsta byggnader.

Malaysias officiella språk är malay, vilket talas av majoriteten av befolkningen. De tre stora folkgrupperna är malayer, kineser och indier. Därför talar också stora delar av befolkningen olika kinesiska språk och tamil. De statliga skolorna har undervisning på malay, mandarin och tamil. Bland dessa språkgrupper finns även många dialekter. Totalt finns tio olika malayiska dialekter i landet. Man klarar sig allmänt ganska bra med engelska, speciellt i affärslivet, eftersom större delen av befolkningen talar detta språk.

Det är kanske bra för oss som är vana med att prata ganska ofta om vädret veta att, att i Kuala Lumpur är det ofta varmt, regnigt och fuktigt runt året. Där fryser man aldrig.

Monter och träffen

Under 3 dagar på utställningen fick vi ha en monter vilken gav oss möjlighet att synas mer och få mer uppmärksamhet när det gäller vårt projekt. Genom att bemanna montererna fick jag



fokusera på att presentera projektet på helt annat sätt. Till skillnad från att stå på scen så fick jag tillfälle att prata med människor på ett mer personligt plan. Jag fick även gå runt och träffa andra deltagare från olika länder, dela flyer ut och berätta om vårt projekt. Jag lyckades även väcka intresse hos några bibliotekarer från Iran. Det visade sig att Tehran Public Library gärna också vill arbeta på

samma sätt med flyktingar i Iran. Iran tog emot några miljoner flyktingar från Afghanistan.

På Stadsbibliotek i Malmö har vi skaffat toolikt som beskriver hur vi jobbar och vi tipsar de som vill arbeta med liknande projekt. Vi har erbjudit vårt toolkit till de som har ett behov för att börja samla berättelser och höja flyktingars röst runt i världen.



Förutom att sprida våra tankar och idéer fick jag inspiration av olika kollegor som har jobbat på stora städer i olika länder.

Selagor Public Library Shah Alam

Jag och mina kollegor fick välja en av de Populära Rundturer i Kuala Lumpur bland annat Inträdesbiljett till Kuala Lumpur Tower, Kuala Lumpur: Självledad ljudtur, Batugrottorna (halvdagstur) och

Petronas Twin Towers och KL Tower men vi kunde inte låta bli när vi blev erbjudna att besöka Selagor Public Library Shah Alam som staten fick som en gåva från Sultanen.

Vi fick en trevlig och erfaren bibliotekarie som guidade oss 4 timmar på biblioteket.



Detta vackra bibliotek har utsikt över en sjö och gröna gräsmattor och ligger nära en vacker golfbana som heter Sutan Abdul Aziz Shah Golf Club.

Biblioteket har olika områden för att tillgodose olika åldersgrupper, inklusive tre gymnasier. Unga barn kan besöka den kreativa zonen där det finns ett lästräd, ett litet stadium och ett aktivitetsrum. Under tiden kan ungdomar gå för en unik 6D-upplevelse och titta på 3D-filmer. De som inte hinner träna under dagen utanför biblioteket kan använda bibliotekets gym som ligger på 6e våningen.

Biblioteket erbjuder också gratis WiFi för besökare och de kan använda några av de 100 personatorer som finns i lokalerna.



Biblioteket som är i sex våningar och som öppnad 2010, är modernt och en fantastisk plats att studera på. Varje våning täckts av mattor i olika färger. Man ska ta av skorna när man går in. Det känns underbart att gå runt på dessa mjuka sköna mattorna och hämta någon bok, hitta en fin plats, bara läsa och njuta av det. Jag fick träffa den äldsta bibliotekarien som snart ska gå i pension. Hon blev lite förvånad när hon fick veta att vi har kvinnliga bibliotekarier som kör bokbussen.